

ΤΟΚΥΟ 2020 και οι άλλες χαμένες Ολυμπιάδες

Αναβλήθηκαν οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες ΤΟΚΥΟ2020!



Μετά από απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, θα γίνουν ένα χρόνο μετά.

Οι χαμένες Ολυμπιάδες

Με αφορμή την αναβολή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων που επρόκειτο να γίνουν φέτος το καλοκαίρι στο Τόκυο της Ιαπωνίας, κάνουμε μια ιστορική αναδρομή για να θυμηθούμε ποιοί Ολυμπιακοί Αγώνες (Θερινοί ή/και Χειμερινοί) αναβλήθηκαν ή ματαιώθηκαν κατά το παρελθόν και γιατί.

Είναι η 4η φορά που αναβάλλονται Ολυμπιακοί Αγώνες από την αναβίωσή τους το 1896 μέχρι σήμερα. Κατά τα παρελθόν έχουν αναβληθεί 3 θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες και 2 χειμερινοί, όλοι εξαιτίας πολέμων, ενώ είναι η πρώτη φορά που αναβάλλονται Παραολυμπιακοί Αγώνες

Ολυμπιακοί Αγώνες 1916 - Βερολίνο



Με το ξέσπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, η προετοιμασία των Αγώνων συνεχίστηκε κανονικά, αφού κανείς δεν περίμενε ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε τόσο πολύ. Στη συνέχεια όμως, οι Αγώνες ματαιώθηκαν. Μια χειμερινή αθλητική εβδομάδα με Χόκεϊ επί Πάγου, Σκι και πατινάζ προγραμματίστηκε αντί των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο σχεδιασμός αυτής της εβδομάδας έδωσε την ιδέα για τη διοργάνωση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Μετά το πέρας των εχθροπραξιών, αποφασίστηκε να διατηρηθεί ο αύξων αριθμός (σαν να έγιναν δηλαδή οι Αγώνες του Βερολίνου) και να διοργανωθεί η έβδομη -πια- Ολυμπιάδα στην Αμβέρσα του Βελγίου. Το Βερολίνο επέστρεψε στις υποψηφιότητες των Αγώνων το 1931, όταν κέρδισε τη Βαρκελώνη και διοργάνωσε τους Αγώνες του 1936.

Ολυμπιακοί Αγώνες 1940 - Τόκυο/Ελσίνκι - 1944 Λονδίνο



Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 1940, γνωστοί και σαν Αγώνες της 12ης Ολυμπιάδας ήταν επρόκειτο αρχικά να διεξαχθούν στο Τόκυο της Ιαπωνίας, το οποίο έλαβε το χρίσμα το 1936, αλλά παραιτήθηκε δύο χρόνια αργότερα, με αποτέλεσμα να λάβει το χρίσμα η συνυποψήφια πόλη του Ελσίνκι. Εντέλει απέβησαν μάταιες και οι προετοιμασίες των Φινλανδών αφού η Ολυμπιάδα ματαιώθηκε λόγω της έναρξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο λόγος για τον οποίο ματαιώθηκαν τόσο αυτοί, όσο κι οι επόμενοι αγώνες, οι οποίοι επρόκειτο να διεξαχθούν στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, ήταν πως το Ολυμπιακό Πνεύμα της σύγχρονης Νεολαίας και του σύγχρονου Πολιτισμού δε συμβαδίζει με τις μάχες στα μέτωπα.

Εξαιτίας της ματαίωσης αποφασίστηκε, χωρίς ψηφοφορία, το Λονδίνο να διοργανώσει τους Αγώνες του 1948.

